

Rundt i Provence sommeren 2010

Nice – Tourtour – Aups - Nice

Endnu en gang ville vi turnere rundt med vore rullende kufferter og kombinere det behagelige hotelliv med en uges tid i teltet. De seneste 3 år har det foregået omkring Barcelona og Pyrenæerne ... i år ville vi prøve noget nyt: Provence i sydfrankrig. Det er 30 år siden, jeg har været der (med cykel) – Pia har aldrig været der før.



Tirsdag (13. juli) fløj vi med Norwegian til Nice, hvor vi havde booket 2 nætter på Hotel Kyriad lige mellem havnen og den gamle bydel. Fedt sted !! Vi gik straks en tur i havnen, og undertegnede fotograferede løs mellem de store lystyachter (min hemmelige hobby :-)

Garibaldi-pladsen tæt hotellet på blev "vores torv", hvor vi kom tilbage adskillige gange og fulgte det blandede liv. Kun 5 min. gang derfra kunne vi dykke ind i de små smalle gågader med et utal af små specialbutikker –

nogle af dem temmelig turistede. En lille tur langs den 5 km imponerende strandpromenade "Promenade des Anglais" blev det også til i den bagende sol. Det er 14. juli og Bastille-dag, så der kommer pludselig en længere procession af militærkøretøjer og hjemmeværnsfolk m.v. – som ikke har den store interesse.



Inden vi forlod Nice i første omgang, så fik vi også købt et nyt liggeunderlag (selvoppusteligt Therm-a-Rest) og 2 sammenklappelige campinglænestole m. kopholder :-). De skulle gøre stor gavn, når vi senere kom til Aups [åbs] og ligge i telt. Ligesom de 2 stråhatte, som vi også faldt for ...



Torsdag (15. juli) tog vi toget ned langs kysten Côte d'Azur – en utrolig flot tur. I byen les Arcs (tæt på St. Raphael/Frejus) skulle vi skifte til bus, som skulle bringe os op til den lille by Tourtour (633 m.o.h.). Her havde vi fået anbefalet et fantastisk sted: "Auberge St. Pierre" – en ombygget bondegård, som nu tilbyder hotelværelser og små hotel-lejligheder. Vi havde booket en lejlighed i en uge (600€) og ville slappe af, læse bøger og selv stå for madlavningen i det lille køkken. Vi havde ikke købt ind til køleskabet, så denne første aften spiste vi i restauranten (som vi

også havde fået anbefalet), og det var rigtig lækkert. Også morgenmads-buffeen næste morgen med deres egne produkter var en nydelse, men ellers ville vi selv stå for forplejningen.

De lokale busser kører temmelig sporadisk, og da vi ikke havde egen bil, så krævede det en daglig spadseretur på 40 min. (hver vej) ind til byen Tourtour for at proviantere. Byen har blot 481 indbyggere og er udnævnt til en af de smukkeste og mest velholdte landsbyer i Frankrig ... En idyllisk lille perle med én købmand og én bager – og ellers forskellige butikker med kunst og håndværk til glæde for især turisterne. Faktisk havde de netop i vores uge en musikfestival kørende med ukendte klassiske pianister – men da koncerterne alle startede kl. 21, så droppede vi det – for så skulle vi trave vores 40 min. tilbage i bælgravende mørke ... Meget havde været lettere, hvis man var i bil !! Men pyt ...



Vi nød ugen i St. Pierre-de-Tourtour og slappede af på vores egen lille terrasse og ved poolen med udsigt over marker, bakker og skov. Ved mørkets frembrud kom en stor flok får hjem hver aften – med bjælder om halsen. Og 3 heste dukkede også op nedenfor pool-området. Lidt senere kunne vi hver aften nyde en helt fantastisk stjernehimmel, og vi så begge to stjernesud. Vi nærmede os efterhånden fuldmåne og kunne lidt over midnat se månen gå ned bag bakkerne. Et helt utroligt syn – man kunne næsten se den bevæge sig det sidste stykke.

Torsdag (22. juli). Tiden med køleskab og anden luksus fik en ende, og da busserne ikke rigtig passede, så besluttede vi at tage en taxa de 13 km til byen Aups. Det gik også fint (45€ selvom chaufføren havde venstre ben i gips), og vi blev sat af med alt vores grej ved receptionen på campingpladsen. Campingchefen (som vi senere døbte Jesper Fårekilling) spurgte straks, om vores bil var gået i stykker ... Han havde vist ingen andre gæster på pladsen, som rejste rundt på samme måde som os !

Vi fik en fin lille teltplads mellem et hav af store og mindre campingvogne og fik hurtigt sat teltet op, så det stod mest muligt i skygge om morgenen. Herefter spadserede vi ind til byen – og heldigvis var denne tur kun på 7-8 minutter. Aups er noget større end Tourtour men stadig en lille, hyggelig by.

Allerede fredag aften var der gratis jazz på byens torv (4 guitarer á la Django Reinhardt) – og lørdag formiddag var der et KÆMPE marked på torvet. Simpelthen utrolig mange forskellige boder med alt fra krydderier, kød, brød, ost, cd'er, duge, tøj og sko til brugsting til hjemmet og kunsthåndværk. Der var mindst 75 stande, og ved 14-tiden var det hele pist væk igen. Ligesom et cirkus og et trylleshow :-)



En aften var der også "Nocturne", hvor de fleste butikker havde åbent hele aftenen OG en masse lokale kunsthåndværkere udstillede og arbejdede på torvet. Men det var noget værre bras, det meste af det. Der var i hvert fald ingenting, som kunne friste vores pengepung.



Søndag, mandag og tirsdag lå vi en del af dagen behageligt ved swimmingpoolen og læste og blev stegt igennem. Vi var dog også et smut inde på campens café og få kolde drikke samt inde i byen. Tirsdag var sidste aften i Aups, og da området er berømt for "trøfler", så ville vi prøve den særlig gode restaurant, som bl.a. havde trøfler på menukortet. Det var dyrt men bestemt ingen skuffelse at nyde deres 3 retter inkl. fois-gras og lokal rødvin fra Côtes de Provence !

Onsdag (28. juli) fylder Søren Noah 52 – men vi pakker lejren sammen tidligt og vil bevæge os ud mod kysten igen. Der er en glimrende direkte busforbindelse kl. 13.25 til les Arcs, hvor vi skal videre med et tog. Men det er onsdag, og der er det store marked igen, så jeg får lige købt en ekstra undertrøje uden ærmer og en sjælden live-CD med Steely Dan. Pia har også pungen fremme !!

Jeg fik min fødselsdagsgave af Pia allerede i Kastrup Lufthavn: fede Ray-Ban solbriller – men som en lille sidegevinst får jeg lov til at beslutte et kort ophold i Antibes på vejen til Nice.

Her ligger nemlig nogle af de rigtig store rovdyr blandt de største lystyachter. Det er en kolossal stor marina, og de største af bådene ligger ovre på en særlig kaj, hvor der slet ikke er adgang for sådan en som mig. Men selv på afstand virker "Lady Moura" og "Tatoosh" ganske imponerende ... Båden længst til højre koster 210 millioner ... dollars og tilhører en saudiarabisk prins ...



Efter en drink på havnen hopper vi atter på et tog og kører de sidste 20 min. til Nice – checker ind på samme hotel som sidst og går ud for at spise en god middag i de små gader.

Torsdag summer vi rundt i Nice og langs vandet.

Fredag skal vi flyve hjem kl. 21.15 og efterlader bagagen på hotellet. Vi tager en bus 20 min. over til St. Jean – Cap Ferrat, hvor vi faktisk oplever overskyet, lidt blæsende vejr og enkelte milde smådryp fra oven. Vi bli'r derfor ikke så længe men tager bussen tilbage (med mange fotos af ... lystyachter) og spiser frokost på Place Rossetti, hvor vi tidligere har oplevet en fantastisk violinist. Efter et kort gensyn med Place Garibaldi henter vi bagagen og finder vores bus til lufthavnen. Nu er vejret helt godt igen – men det er tid at vende næsen mod Danmark.

I Kastrup lander vi ca. 0.30 lidt forsinket efter en behagelig flyvetur uden turbulens. Vi er efterhånden godt trætte og bli'r ganske overraskede, da vi opdager AK og Linnea, som står der og henter os !! De har ventet i 1½ time ... Men AK har jo lånt Ole's bil i ferien, så de kører os hjem til døren. Se DET var sødt af dem !!

Vi falder til ro i lænestolene med lidt importeret pastis, og ved 3-tiden er det sengetid efter en rigtig dejlig sommerferie.

© Søren Noah (3-8-2010)

