

## Beretning fra Kreta (efterårsferien 2010)

---

Tænk at man kan være så **udmattet** af sin fortravlede hverdag, at man skal bruge over 2 dage på en græsk ø for at komme "ned på jorden" igen ... Det er ikke vores plan at fare rundt på udflugter og opleve en hel masse, vi vil bare slappe af, læse bøger og dase – uanset om det er høj sol og 30 grader eller let overskyet og blæsende !

Det er altid spændende om vejret er godt, når man skal flyve – turbulens, uvejr og torden er ikke så rart. Men heldigvis havde vi en rigtig fin tur – og på trods af nogen forsinkelse ved afgang, så landede vi næsten til tiden i lufthavnen ved Chania på Kreta. Lidt over midnat, så det blev sent før vi sov til lyden af bølgerne på stranden og det sorte hav.



Næste morgen var det spændende at se, hvordan der egentlig så ud. Og det var fantastisk at nyde udsigten fra altanen – der er ca. 30 meter ned til vandkanten ... !! Et dejligt, rummeligt værelse med altan og havudsigt – og et minikøkken med køleskab o.s.v. Hele området ånder fred og ro, da det er sidst på sæsonen. Vi regnede med en del turister, men her er MEGET stille, og byen **Plantanias** (15 km vest for Chania) lukker nærmest ned for vinteren, når vi ta'r hjem.

Hele komplekset med lejligheder hedder **Rania** og er familiedrevet – og lige neden for vores altan ligger den skønneste restaurant (The Olive Tree), som familien også driver. Der spiser vi hver aften ... Det er skønt med det lille køkken – men der er trods alt kun 1½ kogeblus og begrænset med udstyr, så vi glæder os til Oliventræet's græske mad om aftenen. Det er meget lækkert og koster ikke alverden. Til gengæld er vi glade for vores lille køkken resten af døgnet – skønt at kunne spise en bid mad, når man har lyst, og køleskabet holder mælk, vand og div. spiritus behageligt koldt :-)



Den første gåtur gennem byen åndede **fred og ro** – men det var jo også søndag. Men sådan er det hver dag !! En lang stribe restauranter, cafeer, hoteller og turistbutikker ... Her er bare næsten ingen turister, hvilket passer os fint! Vi får en dejlig frokost på en temmelig fin tagrestaurant og nyder ellers det milde vejr på altanen og ved strandkanten.

Det gør vi også om mandagen ... og tirsdagen !! Og vi overvejer, om vi skal tage med på Apollo-udflugten til Samaria-kløften onsdag. Vi vil faktisk gerne opleve turen – men vi gider simpelthen ikke stå op kl. 04.30 for at nå det. Det er trods alt ferie!!

Der bor en del flinke svenskere omkring os i vores egen alder – men selvfølgelig også andre danskere. Det er et ganske hyggeligt sted at bo (og ingen larmede småbørn eller teenagere :-). Der er pool og pool-bar med en enkelt computer med Internet – den skal vi lige afprøve i morgen formiddag for at sende denne lille beretning hjem til staklerne i kulden.



Torsdag er vi med bus ind til Chania kl. 11 – en ”storby” med 50.000 indbyggere. Ikke noget at skrive hjem om – bortset fra de sædvanlige (lidt hyggelige) turistgyder i den gamle bydel og en charmerende havn med promenade rundt langs kanten (se billede). Her kunne man bl.a. blive fotograferet med en stor (levende !!) slange om halsen, købe pirat-DVD’er og ellers forsøge at fægte sig udenom de mange restauranter, hvor de med alle midler prøver at lokke kunderne ind.



Pia falder for en flot kjole samt et par guldsandaler næsten magen til dem, som AK & Daniel havde med hjem til hende for nogle år siden. De boede faktisk også i Platania ligesom Glenni & Uffe.

Vi vender snuden hjem lidt over fire (det er overskyet og småregner), køber lidt ind i det lille lokale supermarked og får en bid brød – Pia læser på altanen, og jeg skriver DETTE. Vi vil atter besøge den lokale restaurant ved

otte-tiden. Når man beder om regningen, så får man enten en kande vin mere – eller en sød dessert inkl. en lille kande raki (en lokal udgave af vores snaps) ... ganske gratis. De er s’qu skøre de grækere :-)

Mange hilsener fra Pia & Søren

